

# Visie De Hoop ggz



## Onze missie

*De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven*



De Hoop ggz is een christelijke organisatie voor GGZ en verslavingszorg. De Hoop ggz biedt professionele zorg aan volwassenen en kinderen. Naast ambulante en klinische vormen van behandeling biedt zij diverse vormen van woonbegeleiding.



Bij De Hoop werken christenprofessionals die zelf met vallen en opstaan in verbinding met God en met elkaar willen leven en werken. Vanuit hun vakgebied trekken ze op met hun cliënten, gericht op het bevorderen van herstel van het goede leven in alle relaties waarin iemand functioneert. Deskundig en bewogen vanuit de liefde van Christus!

## Hulpvraag

Iedere cliënt die bij ons komt heeft een hulpvraag: genezing van of leren omgaan met klachten en stoornissen. Achter deze eerste vraag ligt altijd een tweede vraag: help me met mijn leven! Deze tweede vraag staat in verband met de relaties die een mens heeft. Ieder mens komt tot zijn bestemming in relaties! Tijdens de behandeling en begeleiding willen we aandacht hebben voor de 4 relaties die ieder mens heeft:

## Relatie met de ander:

'Ik ging andere prioriteiten stellen. Ik wilde een man zijn voor mijn vrouw en een vader voor mijn kinderen vanuit een hernieuwde toewijding aan God.'

## Relatie met God:

Ton: "Het begint met een overgave, met gewoon zeggen: 'Help me alsjeblieft'. Ik heb het al zo vaak geprobeerd en ik kom op wilskracht een heel eind, maar het laatste stukje niet. God maakt nu het verschil. De verandering is gekomen doordat ik nu samen met God ben afgekickt."

## Relatie met jezelf:

Joyce: "In de Kliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie leer ik van mezelf te houden. Ook leer ik om me te ontspannen, om mijn gevoelens te uiten en hoe ik om kan gaan met spanningen. Daarnaast leer ik mijn verleden een plek te geven"

## Relatie met de schepping:

Michel: "Ik was verslaafd aan veel dingen, waaronder werken. Bij De Hoop leerde ik om zonder een verslaving te leven én op een goede manier met werk om te gaan."



## De Hoop gaat voor meervoudig herstel van alle relaties!

Alle relaties hebben invloed op elkaar: wanneer je worstelt met hoe God naar je kijkt, bepaalt dat ook je relatie met jezelf. Hoe je naar jezelf kijkt, bepaalt hoe je relaties met anderen zijn. En dit heeft ook weer invloed op hoe je met de schepping omgaat, de zorg voor jezelf en de wereld om je heen.

In al deze relaties zoeken we samen met de cliënt naar het maximale herstel. Vanuit geloof en liefde, met lef en deskundigheid zoekend naar mogelijkheden en met respect voor grenzen die er kunnen zijn.